

Livet er en Fucking Fest



ISBN:	9788791611575
Sprog:	Dansk
Forfatter:	Simon Hanselmann
Forlag:	Forlæns
Kategori:	Tegneserier
Udgivet:	15. januar 2016

[Livet er en Fucking Fest.pdf](#)

[Livet er en Fucking Fest.epub](#)

Simon Hanselmans serier om Megg, Mogg og Ugle startede på Tumblr og blev i tornadofart et globalt fænomen. De er på kort tid udkommet i USA, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien – og nu også Danmark.

Megg er en deprimeret, stofafhængig heks. Mogg er hendes kat. Deres ven Ugle er en antropomorfisk ugle. De er hovedpersonerne i en række korte historier, som er fortalt med en humor, der er plat, mørk og ikke sjældent inkluderer kropslige funktioner. På overfladen ligner det en stener-komedie for teenagere a la Jackass eller Beavis and Butthead.

Men Simon Hanselmann forlener sit univers med en håndgribelig grad af depression, seksualitetsforvirring, fattigdom og generel uformåen til at få styr på tilværelsen. Han har selv udtalt, at hans tegneserier handler om tristhed og forsøg på ændre sig. Man kan ikke lade være med at grine af personerne, men føler samtidig med dem og håber på, at vil blive i stand til at reformere sig. Livet er en Fucking fest er med sine 360 sider den hidtil største Hanselmann-udgivelse på noget sprog, og samler hele den hidtidige produktion i farver, hardcover og ekstra stort format. “Gradvist går det op for læseren, at der er en anden historie under al halløj. Selvom Megg og hendes bande af slackerer oplever lidt af hvert, er stofferne en slags selvmedicinering, der dog kun fører til apati og depression. Og her taler vi ikke om melankoli af den slags, der kan kureres med urtete og fodmassage. Megg får hallucinationer om sine venner om kadavere, og depressionen fylder hendes

drømme med floder af sort mudder. (...) Steffen Rayburn-Maarup har oversat, som havde han førstehåndskendskab til miljøet. □□□□ Kristian Lindberg, Berlingske "Den tasmanske tegneserietegner Simon Hanselmann er kult, transvestit og ustyrligt sjov. Hans tunge, psykedelisk- farvede mammuttegneserie er en af de særeste og sjoveste udgivelser, denne anmelder nogensinde har fået til anmeldelse." □□□□ Theis Vallø Madsen Fyens Stiftstidende "Da jeg så den første erigerede uglepenis skulle jeg lige vænne mig til det, men jeg var frisk på det. (...) Det er friskt og nytænkende, og rammer nok så meget plet som en samfundssatire som det kunne. Og jeg kan fuldstændigt relatere til det, altså hvis jeg var totalt lowlife udskud af en heks, potvrag, og min kæreste var en kat, der ikke altid ventede på at jeg gav min tilladelse til sex..." □□□□ Karoline Dahrling, Metronaut.dk "Simon Hanselmans helt store kvalitet nemlig at han skildrer sine figurers liv med både nådeløshed og følsomhed, der forener humor og tristed på en sårbar og ofte decideret klump-i-halsen-agtig måde." Felix Rothstein, Atlasmag.

dk "Og så skal vi da heller ikke glemme, at det rent faktisk også er sjovt. Dialogen er skarp og føles autentisk – også i den virkelig fine danske oversættelse, der på intet tidspunkt føles forceret. Den er også med til at skabe en oplevelse af, at man dykker ned i en verden og bliver hængende nede i dyndet sammen med persongalleriet. For bogens længde gør nærmest læseoplevelsen stærkere og forstærker indtrykket af et dagligt trummerum, der også fungerer som et fængsel for de stakkels tabere, som man så altså også både griner både af og med. Som det så ofte er tilfældet med rigtig god og effektiv humor, så gemmer der sig stor tragik ned på bunden af heksegryden med grove jokes." Michael Lindal Larsen, Nummer9.dk (karakter: 5/6)

Titusindvis af danske børn og unge har været igennem fortællingen om Pierre Anthon, der går ud af skolen og klatrer op i et blommetræ den dag, han finder ud af. Så kan der stemmes – KLIK HER. Reglerne er simple. Hey bloggen. www. Hvad er en psykopats kendetegn. Titusindvis af danske børn og unge har været igennem fortællingen om Pierre Anthon, der går ud af skolen og klatrer op i et blommetræ den dag, han finder ud af. Starter, (Jeg) giver et emne, som den næste skal freestyle hen. Her kan I løbende nominere noveller og forfattere som I mener har fortjent titlen som Årets forfatter, nye forfatter, eller. Starter, (Jeg) giver et emne, som den næste skal freestyle hen. Det var man så ikke – planerne gik i vasken. Scroll funktion. Rusland på rette sporet - Krim og World Cup 28. fortsatt vondt. MISUNDELSE ER EN GRIM TING. Hvordan skal moderne kristne læse Bibelen. Velkommen til Bingoguide. dk - Lidt til en kedelig hverdag og alt til en fed fest.